

Kunstenaar van de maand oktober 2024: Lucy Weenink

Interview met Lucy Weenink
Kunstenaar van de maand oktober
2024

“Getekend. Vroeg al met het door zus-
lief aangereikte doosje Aquarel. Waar ik
ontdekte dat de verschillende kleuren
een verschillende uitwerking op me
hadden. Ik voelde de kleuren, waar
andere mensen ze alleen maar
zagen....”



“Getekend. Ook door het leven dat me leerde dat je opstaan na het vallen kunt leren.
Ik kom tot de ontdekking dat dit opstaan deel is gaan uitmaken van mijn
LevensKunst.... En geloof me: schilderen, of welke vorm van creativiteit ook is een
geweldige ondersteuning in mijn leven.”



“Ik heb de
gelaagdheid in
onze levens ook
steeds beter in
beeld kunnen
krijgen. Door mijn
[coaching en de
schilderlessen](#)
ontmoet ik veel
mensen die ik mag
helpen hun
oorspronkelijke
zelf te ontdekken.
Het zijn laagjes die
we afpellen. Met
de

aquareltechniek doen we het omgekeerde: we pellen niet af, maar bouwen laag voor laag op. Heerlijk is dat. Fijn ook dat deze techniek zoveel cadeautjes geeft. Ook met acryl werk ik graag, maar daar zit ik al sneller vast in een ‘vorm’, krijg ik ook minder cadeautjes..... Maar zowel bij mensen als bij kunst blijf ik gefascineerd door alle laagjes.”

Ondertussen kijkt de interviewer tijdens het telefoongesprek Lucy's webpagina, waar slechts een deel van haar prachtig schilderwerk zichtbaar wordt, alsof de pagina's niet goed worden geladen. Alsof karma de interviewer dwingt béter te kijken?

“Op jouw profielfoto in het ODE boekje, zie ik je op de rug. Twee van de acht schilderijen met mensen op je webpagina, zie ik mensen op de rug? Wat is hier aan de hand?”

“Naar mijn mening laten de meeste mensen hun ware aard niet zien. Alhoewel ik heel open ben (soms té open) kan dat best de reden zijn dat ik mijn gezicht niet in het ODE boekje heb laten zien. Ik heb geen idee of IK nog wat te verbergen heb?”

Grappig om daar nog eens over na te denken?

Wel bijzonder dat dit interview eigenlijk helemaal niet gaat zoals de meeste interviews, we zijn op een plezierige manier in gesprek, beiden zijn we op onderzoek uit. We zijn elkaar aan het ontdekken.”

“Jawel ik heb best serieuze lichamelijke beperkingen. Ik heb een lagere output, maar dat maakt me geen mindere schilder. Want mijn leus is ook ‘**met onmogelijkheden ga ik het mogelijke doen....**’.

Kom gerust langs voor een gesprek over mijn kunst, over de LevensKunst, of over de zoektocht naar je ware zelf. Je bent welkom.”

<https://lucyweenink.nl/>

info@lucyweenink.nl

(0)6 39 51 28 01

<https://www.instagram.com/weeninklucy/>

<https://www.flickr.com/photos/181825666@N07/albums/72157708927080157>

