

## STREEKSIERADEN!

“Van het duister naar het licht, hemels en etherisch”

Metaal en stenen zijn uit de aarde. Dat wil zeggen van beneden: uit de laagst gelegen wereld, de meest compacte. Het land van trollen en grotten, klam en altijd duister. En toch fonkelen zilver en steen in het zonlicht. Niet klam of duister maar pulserend van leven. Van het duister naar het licht, hemels en etherisch, zoals dat hoort bij een kunstwerk. Dat is de taak van een kunstenaar. Hij heeft de doden tot leven gewekt, het verleden verbogen tot de toekomst. Een microkosmos, passend in de palm van de hand. (Vrij naar ‘de man in het hoge kasteel’ van P.K. Dick 1962)



Mooier kan ik het zelf niet zeggen. Stenen zijn mijn bron van inspiratie. Ik pik ze op langs de oevers van de Rijn en breng ze tot leven. Het zilver en goud zijn er ook te vinden, maar die productie laat ik liever aan anderen over. Of misschien is dat iets voor de toekomst als ik heel veel tijd en geduld heb. Nu heb ik me bekwaamd met het slijpen van stenen en edelsmeden om sieraden te maken. Ik noem ze streeksieraden omdat ik vooral werk met dat wat de omgeving mij biedt.

Wat ik fijn vind is dat de ecologische voetafdruk van mijn sieraden klein is. De stenen verwerken zelf uit gebergtes, het transport gaat door de stroming van de rivier en ik verzamel ze een slijp hun schoonheid vrij. De kleuren zijn hoe de natuur het heeft gemaakt, ik voeg daar niets aan toe. Daarbij hergebruik ik vaak zilver en goud door het om te smelten.

Een relatief nieuwe ontwikkeling is het maken van kleine potjes van zilver, koper of messing met een inspirerende steen. Het zijn tedere objecten waar iets speciaals in bewaard kan worden.

Naast het ontwerpen en het maken van sieraden geef ik ook workshops edelsmeden en stenen slijpen. Zo laat ik anderen ervaren wat er langs de Rijn te vinden is. Stenen waar je normaal gesproken over heen loopt, maar waar de mooiste sieraden in verborgen zitten.

Mijn uitdaging is elke keer weer om het mooiste van een steen naar boven te halen. Of hij nu ruw of geslepen is, hij inspireert me altijd. Ik maak er unieke en persoonlijk sieraden en kleine objecten van.

Kijk ook eens op mijn websites [www.streeksieraden.nl](http://www.streeksieraden.nl) en [www.sentimentsieraad.nl](http://www.sentimentsieraad.nl)

